

Mount Kenya - Kirinyaga, oftewel 'Vlammende berg'

Reisverslag Roeland en Pauline - 23 t/m 28 maart 2003

Introductie:

Met 5199 meter is de Mount Kenya de hoogste berg van het land en na de Kilimanjaro (5896 meter) de hoogste van Afrika. De route van Spirit of Faith naar Mount Kenya gaat door prachtige landschappen, langs de ananasplantages bij Thika, andere grote landerijen waar koffie en thee wordt verbouwd en langs levendige marktplaatsen waar allerlei groente en fruit te koop wordt aangeboden. Onderweg is op de achtergrond het bergmassief van Mount Kenya al te zien.

Reisverslag:

Tijdens onze periode (jan t/m mei 2003) als vrijwilliger in het weeshuis in Ruiru hebben we diverse trips gemaakt om het prachtige Keniaanse landschap te ontdekken.

In een 6-daagse tocht hebben wij Point Lenana (4986 m.) bereikt via de Sirimon / Naro-Moru Route. Het was een fantastische ervaring!! Onder begeleiding van een gids, kok en drager begonnen wij vanuit Nanyuki aan deze klim. Omdat het regenseizoen bijna begon, was het erg rustig op de berg en in de hutten. Eén nacht hebben we in een tent doorgebracht bij -5 graden Celsius, maar gelukkig hadden we goede kleding en een slaapzak tegen de kou.

Door prachtige, diverse landschappen met sneeuw en regenbuien, maar ook zonnige perioden volgden we de Sirimon route via Old Moses (3300 m.), Likii North (4000 m.), Shipton's Camp (4200 m.) en Mackinder's Camp (4300 m.), waar vandaan we de laatste klim naar Point Lenana maakten.

Drie uur 's nachts startten we de laatste klim naar de top die we door veel regen- en sneeuwbuien om +/- zeven uur bereikten. Helaas konden we de zonsopgang en Kilimanjaro niet zien, maar de voldoening dat we het gehaald hadden was groot en we zongen uit volle borst een Kikuyu lied met de gids. Na een paar minuten met -10 graden Celsius op de top gezongen te hebben, snel weer naar beneden terug naar Mackinder's Camp waar een heerlijk ontbijt op ons stond te wachten.

De Naro-Moru route terug leidde ons weer door heel andere landschappen met prachtige, reusachtige Lobelia's en andere exotische planten, dwars door het regenwoud naar de laatste verblijfsplaats: Met Station (3035 m.) Hier was het heerlijk bijkomen met een aangename temperatuur. Vanaf ons terras hadden we zicht op het regenwoud waar we in de verte een kudde buffels zagen en reissuggestiesgierige apen probeerden ons eten te pikken.

De laatste dag wandelden we vanaf Met Station in twee uur naar de gate. Het einde van een geweldige week was daar. Wij hebben nog een nacht doorgebracht in de Naro Moru River Lodge waar we heerlijk hebben genoten van de warmte, het zwembad, de sauna, het eten en we hebben uiteraard teruggekeken op een fantastische ervaring!

Terug in het weeshuis in Ruiru waren alle kinderen benieuwd naar de spannende verhalen!